

Capelle aan den IJssel, 1 mei 2020

Visiedocument 2020-2025 Stichting Way of Grace



Visie

Wij zien een schepping die zucht en met reikhalzend verlangen wacht op het openbaar worden van de 'Zonen van God' (m/v). Wij geloven in kerken en gemeenten in Nederland die de gelovigen zodanig gaan toerusten, dat zij als 'Zonen van God' zullen opstaan. Deze openbaar geworden 'Zonen van God' zullen op hun beurt door hun dienstbetoon aan de samenleving bij gaan dragen aan de opbouw van het lichaam van Christus (de mensheid), zodat uiteindelijk allen tot de volheid (het volle bewustzijn) van Christus gaan komen. Dit alles met als doel dat de schepping bevrijd zal worden van de vergankelijkheid, waaronder zij gebukt gaat. Om dit werkelijkheid te laten worden, zal er weer jonge wijn in nieuwe zakken moeten worden geschonken. Het evangelie van het koninkrijk dat vrij is van elke vorm van zuurdesem, waardoor het weer de kracht van God tot behoud van mensen wordt. Hiervoor is een nieuwe Reformatie nodig. Wij geloven dat de christelijke kerk in Nederland een voortrekkersrol zal gaan vervullen voor de wereldwijde kerk.

Missie

Kerken en gemeenten in Nederland informeren over, stimuleren tot en ondersteunen bij een nieuwe noodzakelijke Reformatie binnen de christelijke kerk.

Kernwaarden / Bijbelse principes waar de visie op is gebaseerd:

"In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen, brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd."
(Psalmen 40:6)

"Wanneer gij uit uw midden het juk (van de wet) wegdoet, het wijzen met de vinger (op misstappen) en het spreken van boosheid (oordelen van de misstappen op grond van de wet) nalaat, wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag." (Jesaja 58:9,10)

De missie van Jezus: *"De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren."* (Lukas 4:18,19)

"Niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de jonge wijn de zakken scheuren en weglopen en de zakken gaan verloren; maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen." (Lukas 5:37,38)

"Het evangelie (van het Koninkrijk) is Gods reddende kracht (Grieks: dynamiet) voor een ieder die gelooft." (Romeinen 1:16)

"En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont." (Romeinen 8:11)

“Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, ... in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.”
(Romeinen 8:18-21)

“Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.” (1 Korintiërs 15:53,54)

“Wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” (2 Korintiërs 3:18)

“Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden. God is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.” (2 Korintiërs 5:4,5)

“In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.” (Efeziërs 1:13,14)

“God heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.” (Efeziërs 4:11,12)

“die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.” (Filippenzen 3:21)

“Door het evangelie heeft Jezus de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht.” (2 Timoteüs 1:10)